

Warme winterslaap en barre zomerzon

Tot september lees ik in het mailtje, dat ik half juni ontvang. De betreffende collega gaat er van uit dat in de komende twee-drie maanden een alternatieve winterslaap wordt gehouden. De zomerstop heeft zich de laatste decennia als een olievlek uitgebreid. Eeuwen geleden bedacht door beunende omroepmedewerkers, die de zonnentijd van april tot eind september gebruikten om alle programma's weer eens te herhalen, iets dat dankbaar werd aanvaard door zowel de kijkers als de omroepbazen. Als je 's morgens moet werken en 's avonds gaat fitnessen, dan is elke herhaling een uitgestelde betaling. Intussen konden de multimedianten dan zelf een half jaartje als blonde god in Frankrijk leven.

De tijden veranderen. Snoepreises naar een bounty-eiland om op de laatste dag wat beelden te schieten voor de documentaire over het liefdesleven van de tropische regenworm zijn voorbij. Chinatown maakt zelf kant-en-klare documentaires en Bollywood levert ook films, niet slechter, wel goedkoper. Andere gezichten, decors en gewoonten maken het spannend. De andere cultuur verrast ons net zo prettig als de pizza, pasta, nasi en loempia een halve eeuw geleden. Je waant je in Coronation Street bij onze tegenvoeters. Onze aardbol is door alle telefoestellen eigenlijk één grote huiskamer geworden, waar je via het raam naar de grassprietjes in je tuin kijkt en via het andere venster naar de bloemetjes in Bombay. De wereld verandert en begint bij jezelf. De een sluit de ogen voor de oprukkende culturen die ons passeren. De ander ziet het als een uitdaging om samen te werken en zich te laten verrassen. Vroeger hadden we het over het rode gevaar. Tegenwoordig heten het partners.

Nu de Oostblok-landen Europees zijn geworden, verhuizen de lage lonen naar Afrika en verdwijnt de hoogwaardige arbeid naar de wijzen in het oosten. Momenteel

zijn er in het lotusland al meer internetters dan in de Verenigde Staten en nog even en Chinees is de voertaal op het internet. Leuke uitdaging voor de basisscholen, waar schrijfoefeningen langzamerhand worden vervangen door leren toetsen drukken. Het achterstevoren krabbelen is ook een nieuwe markt voor teamtrainingen, seniorencursussen, bedrijfsopleidingen en inburgeringprogramma's.

Nu beginnen en we zijn klaar voor de invasie, van welke kant die ook komt. Europa krabbelt ondanks desinteresse bij de verkiezingen intussen tergend langzaam uit het economische dal. De rente stijgt en de *telecommertijd* begint aan zijn derde jaargang. Tijd voor een prijscorrectie. We belden al voor een halve cent per minuut en nu SMS-sen we voor een dubbeltje. De postzegels zijn bevroren en internetten gaat per dag sneller

dan de prijsdalingen. Hoe meer communicatie, des te beter voor de economie. Hoe minder exclusieve standaarden, hoe sneller de integratie van de diverse contactmiddelen. Op naar vrijheid van verbinden! Het symbiaanse paard werd verslagen door de blauwtand worm, en daarna ingehaald door de alliantie van operators die geen behoefte hebben aan besloten software in hun spraaksetjes. Vodafone, mmO₂, NTT DoCoMo, Orange, Smart, T-Mobile, TIM, Telefónica Moviles en KPN in het kielzog hebben er kennelijk genoeg van. De oprichters van het Open Mobile Terminal Platform willen algemeen geaccepteerde specificaties voor een zogenoemd mobile terminal platform vaststellen. Dat gaat de producenten van software en hardware een raamwerk verstrekken, zodat hun producten daaraan kunnen voldoen. Die open standaard moet volgens de groep leiden tot betere mobiele telefoons voor klanten. Wauw! Jarenlang zijn torenhoge licenties betaald om te zorgen dat de telefoon iets exclusiefs bleef. Geen stekkertje was gelijk. Tegen de tijd dat

de mobieltjes zo klein worden dat ze bijna verdwijnen, schrikken de aanbieders wakker. Voortaan geen specificaties publiceren maar algemeen accepteren. Dat is wat steeds meer ICT-bazen ook willen. Na hun kruistocht voor safe, simpel, soepel, stabiel, standaard, en als het ff kan ook snel, is de koers gezet naar Open Source. Wee je gebeente wanneer de broncode niet wordt bijgeleverd. Hel en verdoemenis als een licentieovereenkomst op tafel komt. Zoals het vallen van de muur tot een opening van de wederzijdse markten leidde, zo zal ook het openen van de derdewereldmarkt tot open standaarden leiden. Blijft over hoe de nuchtere Nederlander daarmee omgaat. Sluiten we onze ogen? Vingers in de oren? Nee, we doen vast onze mond open, om te vertellen dat we het beter weten. Op zijn minst laten we even horen dat we er zijn. Of het veel helpt, vraag ik me af. Waar bij ons de winkels vroeger sluiten, blijft de internetshop dag en nacht open. We kunnen dus rustig een zomerslaap houden tot de wintersluiting begint.



Jacob van Kokswijk is parttime ICT-consultant bij CapGemini, veelgevraagd spreker bij telecomcongressen, lid van de stuurgroep Next Generation Networks initiative van de EU (jacob.van@kokswijk.nl, www.kokswijk.nl).

Het symbiaanse paard werd verslagen door de blauwtand worm en ingehaald door de open standaard.

Jacob van Kokswijk ■