

Gezeik, gezemel, gemaakt, gedoe en gedachtegoed

Mobieltjes komen en gaan. In het kielzog wisselen ook relaties. Liefde geeft ons in een tel wat we met jarenlang zwoegen nauwelijks weten te bereiken, sprak Goethe. Maar ga je door met tellen, dan kun je je over de hele wereld laten bellen. Wat is belangrijker, je prestatie of relatie? De laptop en mobiele telefoon buiten kantoor tijd meenemen is vaker een reden tot echtscheiding. Het telewerken gaat ten koste van de intimiteit in relatie en gezin. "Iedereen die tijdens de vakantie continu bereikbaar is, vormt een risicogeval", kopte de grootste krant vlak voor de jaarlijkse uittocht naar de zon.

Zeg eens eerlijk; viel het samenzijn tegen met die mensen die het vlees zelf hebben leren snijden? Lekker met z'n allen hutje mutje gezeten op minder vierkante meters dan je Arbo-werkplek? Handig ontdekt dat je meer met minder kunt doen? Lokale supermarkten bezocht om de voordelige maar onnodige handigheidjes te kopen? Was het lastig om zelf eens boodschappen te doen en die euro om te rekenen? Hadden ze niet in de gaten dat je tijdens je natuurwandelingetje gauw even je voicemail af luisterde? Tevreden dat met flink omrijden en goedkoop tanken heen en terug de files zijn ontweken? Na afkicken toch genoten van de jaarlijkse vlucht aan de stress van de dagelijkse sleur? Acht keer ja? Dan bof je als er terug van vakantie geen ontslagbrief in je bus ligt. De aandelen in je telcotoke zijn namelijk met terugwerkende kracht gekelderd. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie meer op in het verleden behaalde rendementen. De SHV man komt langs de deur de jaarcijfers flatteren door de investeringen te flaneren om zo de *ShareHoldersValue* op te krikken. Tevreden houden van gulzige aandeelhouders levert meer geld op voor je eigen portemonnee. Het gesjoemel van leidinggevend en hun bevriende accountants gaat voort. De luchtkastelen van de ene global na de andere multinational glijden als zandkastelen met de zondvloed onderuit. CEO's worden persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dat is ff schrikken. Creatief boekhouden wordt ineens list en bedrog? Het wordt nooit meer hoe het zou worden. Het gaat slecht in ICT-land en het einde van de daling is nog niet in zicht. Hoe slechter het er voor staat, hoe meer de bazen naar angstzweet ruiken. Als je maar lang genoeg aan regen denkt, word je vanzelf nat. Er bestaat geen goed of kwaad, alleen maar de gevolgen van je daden. De psychiaterapeut kneedt nog eens stevig in je nek wanneer hij de *als* verhalen aanhoort. Het ligt aan de

zichzelf verrijkende CEO's en dat had je natuurlijk zelf beter gekund. Bewezen is dat de resultaten van bedrijven waar tijdig de top is vervangen aanmerkelijk zijn verbeterd. Je kijkt wat vaker in de spiegel en vraagt je af of je wel had gedurfd. Geen vrouw als steuntje in de rug. Door ervaring leert men. Om echt

avontuur te beleven moet je elke dag minstens één nieuwe ervaring hebben. Daarom joegen ontdekkingsreizigers met de zweep over de dragers tot ze weer iets nieuws hadden ontdekt. Tegenwoordig ligt het zweepje in het nachtkastje. iT is dicht. Extravagant is uit. Geen Hollywoodparties meer waarbij het geschoven geld werd verbrast. Wie het te heet wordt, kan verkoeling halen als een dief in de nacht. De wet van de communicerende vaten geldt niet voor dollar en euro. Paniek in geldland. Beleggingen worden verleggingen. Het laagste niveau sinds 1997 is bereikt? Je kunt ook zeggen dat we even in de wolken hebben geleefd en dat daar te weinig mensen rijk van zijn geworden.

Je kunt ook zeggen dat we even in de wolken hebben geleefd en dat daar te weinig mensen rijk van zijn geworden.

Paniek in cellcoland. De NMa voorziet de subsidieafspraken en wil samen gaan met de Opta om de telco's aan te pakken. Eigenlijk niet eerlijk, hè, altijd dezelfde pesten. Broertje dood aan vadertje staat. Aannemers, olieboeren, ambtenaren, wie heeft er geen boter op zijn hoofd? De ketel verwijt de oppotter dat 'ie zwart geld heeft. Paniek in overheidsland. De burger is boos, want de nieuwe regering draait de klok terug. Fiscale regelingen hebben de houdbaarheid van een pak melk. Boeren boeren niet meer zo goed. Bedrijvigheid is uit. De consument koopt niet meer. Vertrouwen in alle commercie is gedaald. De minister van teleconomische zaken beslist dat de klant voortaan een simlock-vrije stoorzender koopt. Hij zegt ook dat het kartel niet bestaat. De klant denkt daar anders over en gaat voor gewoon leven. De vijf getver Gees en de vijf prikkel Pees zijn verdreven door de vijf eL's: lekker, leuk, lachen, lief en laakbaar. Telefonie als opleukende basisvoorziening. Dat is toch gewoon elkaar eens bellen om te vertellen hoe leuk je de ander vindt? ■

Jacob van Kokswijk

